

30 jaar VSRP (melodie: het Dorp)

Thuis heb ik nog een fotoboek
Met plaatjes van de werf, de bouw
Met opa die aan't teren is
En kijk, er naast een stapel touw
Het zegt veel mensen misschien niets
Maar 't is het schip waar ik van hou
Dat schip ooit liefdevol gebouwd
Een aak of grundel, bol of schouw
Met mooie zwaarden aan de zijden
Een houten mast, een fiere vlag
Een roer met klik, de roef heel ruim
De kuip, de bruine zeilen

Refrein:

En over 't Nederlandse water
Langs riet en stille waterkant
Voor eeuwig op mijn platte bodem
Door ons zo waterrijke land

Het zeilen door het zilte nat
De steiger langs een boerenpad
De meren en de oude vaarten
De lucht is blauw, de wolken wit
En als je op de voorplecht zit
Die rust; wat wil je nou nog meer
Met een kajuit en een kombuis
Het kabbelt, er is zacht geruis
De hele dag zitten we buiten
Op IJsselmeer en Zeelands nat
in t Friese land en op het Wad
we leven op die mooie schuiten

Refrein:

En over 't Nederlandse water
Langs riet en stille waterkant
Voor eeuwig op mijn platte bodem
Door ons zo waterrijke land

De schepen liggen bij elkaar
De vlaggen waaien in de wind
We vullen 't glas, het bord, de mok
We lachen om een mooi verhaal
Of eten er een schippers maal
En we nemen nog een slok
De boot, dat is het echte thuis
Aan dek, in roef of in de kuip.
De aken, jollen en de schouwen
Een hoogaars, tjalk, een mooie bol
Ja schenk de glazen maar eens vol
Want dat is waar wij zo van houwen

Refrein:

En over 't Nederlandse water

Langs riet en stille waterkant

Voor eeuwig op mijn platte bodem

Door ons zo waterrijke land